

CORSO

 cordaan

december 2021

XXX AMSTERDAM



Stadswandeling
Wij zijn Ajax. Wij zijn de beste!
Beroemde Amsterdammers Quiz

4

Colofon

CORSO biedt een schat aan informatie over Cordaan. Het blad is bestemd voor Amsterdammers met een verstandelijke beperking.

Corso

Nummer 4
december 2021

Redactie

Jara Blokzijl, Petra Borst, Pim Koppel, Judith Luyckx,
Marije Matzinger
Gastredacteur: Stefania Ripa

Drukker

DRDV Media Services

Basis vormgeving

www.NLXL.com

Lay out

Forma Concreta

Aan dit nummer werkten mee

Jeanne Arts, Suena Bijlhout, Hilleke Crum, Monique Fieves,
Minki Gylis, Anass El Hassouni, Wiki Kalaitzis, Marjoleine Krist,
Karijn Otjes, Barbara Stravers, Kimberley Snoek

Pictogrammen

Stichting VIPS, Amsterdam

Redactieadres

Cordaan
t.a.v. Redactie Corso
Postbus 1103
1000 BC Amsterdam
De Ruijterkade 7
1013 AA Amsterdam



Telefoon
020 43 56 210



E-mail
corso@cordaan.nl



Website
www.cordaan.nl



Facebook
www.facebook.com/cordaan

Aan- of afmelden van de Corso

Wil je de Corso ook ontvangen?
Of wil je de Corso niet meer ontvangen?
Mail dan je gegevens met je vraag naar
corso@cordaan.nl.

INHOUD



Stadswandeling 4

Amsterdam

Ik ben geboren en opgegroeid in Amsterdam.
En woon hier al mijn hele leven.
Ik heb een Italiaanse vader en een Nederlandse moeder.
In Oost ben ik geboren, maar ik woon al mijn hele leven in West.

Wat doe jij graag in de stad?

Winkels kijken en lopen in de stad vind ik heel leuk.
Ik hou van schoenenwinkels. Vooral om sneakers te passen.
Soms zijn ze heel duur. Maar die koop ik echt niet.
In de winter ga ik weleens kijken bij de schaatsbaan.
Zelf durf ik niet te schaatsen.
Maar ik vind het wel heel leuk om te kijken.

Heb je nog tips voor de Corso lezers?

In deze Corso zit ook een quiz.
Ik vind quizen heel erg leuk.
Eigenlijk ben ik wel dol op quizen.
Mijn tip is om lekker door de stad te lopen
of een rondvaart gaan doen.



Bij deze Corso zit een bon.
Voor een gratis kop warme chocolademelk!
Ik hou wel van warme chocolademelk.

Veel leesplezier!

Stefania Ripa, Gastredacteur Corso



Weetje 6

Weetjes over Amsterdam.



In de stad Amsterdam 7

Wij zijn Ajax. Wij zijn de beste.



Pret 8

Gedicht van Sara Louise.
Ken jij deze beroemde
Amsterdammers?



Mijn vrije tijd 9

Theo maakt draaiorgels na
van hout.



Contact 10

Wim en Remy zoeken
contact.



Cliëntenraad 11

De nieuwe leden van
de Cliëntenraad stellen zich
aan je voor.



Reportage 12

Geef mij maar Amsterdam.



Dit is mijn werk 14

Weef- en Textielatelier.
Bijzonder Amsterdams
– Atelier Noord.



Agenda 16

Bowlen bij Knijn en
Prisma activiteiten.

DE VOLGENDE CORSO KOMT MAART 2022!
Wil je ook in de Corso komen?
Stuur dan een mailtje naar corso@cordaan.nl



STADSWANDELING

In Amsterdam is er van alles te zien.
De Corso ging op pad met Sheila.
We maakten een wandeling.
Door het centrum van Amsterdam.
We begonnen bij Centraal Station.



ZEEDIJK
We liepen naar de Zeedijk.
Langs café In't Aepjen.
Vroeger logeerden hier vaak zeemannen.
Zij betaalden met meegenomen apen uit verre landen.
Die apen zaten vol vlooiën.
Iedereen die in 't Aepjen had gelogeed, kreeg ook vlooiën.
Ze zeggen dat het spreekwoord "In de aap gelogeed",
hier vandaan komt.

NIEUWMARKT
Op de Nieuwmarkt staat de Waag.
Vroeger was dit een stadspoort.
De poort zorgde dat indringers de stad niet in konden.
De torens waren gevangnissen.
Later werden er in de Waag ook operaties gedaan.
Daar konden mensen naar kijken. Als een soort theater.
Nu is de Waag een restaurant.

BIJZONDER AMSTERDAMS
Bij deze Corso krijg je een bon.
Met de bon kun je hier een warme chocolademelk halen.
Lekker!

STAALMEESTERSBRUG
Dit is een oude houten ophaalbrug.
In de verte zie je de Zuiderkerk.

DE DAM
Heel vroeger stroomde hier de Amstel rivier.
Nu is het een plein.
Met het Koninklijk Paleis, de Nieuwe Kerk
en het Nationaal Monument.
Het paleis is gebouwd op houten palen.

We lopen terug naar het station over de Damrak.
Het was een leuke middag!

WIL JIJ OOK DEZE WANDELING MAKEN?
Knip hem dan uit!
Duur: ongeveer 1 tot 1.5 uur.
Veel plezier!





OVER AMSTERDAM

Amsterdam is een grote stad. Onze mooie stad is al bijna 750 jaar oud. Er wonen 800.000 mensen uit 180 verschillende landen. En ieder jaar komen 4 miljoen mensen Amsterdam bezoeken.

Maar wist je ook dat...

Amsterdam is gebouwd op palen?

Vroeger was deze plek namelijk een moeras van veen. Daar kon je gemakkelijk in wegzakken. Als je een huis bouwt, wil je natuurlijk niet dat die wegzakt! Dus sloegen de eerste Amsterdammers houten palen in de grond.

Van wel 11 meter lang.

Tot ze een diepe zandlaag raakten.

De palen rusten op de zandlaag.

Ze zijn stevig genoeg om een huis op te bouwen.

Of een paleis. Zoals het Paleis op de Dam.

Dat rust op wel 13.659 palen!

Tegenwoordig zijn de palen niet meer van hout maar van beton.

Ze zijn nog steeds hard nodig!

De zee vroeger doorliep tot aan de Dam?

Zo konden schepen gemakkelijk hun goederen in de stad brengen.

Amsterdammers werden rijk van handel in bier en haring.

Amsterdam de meeste grachten heeft?

Nog meer dan Venetië en Parijs.

In totaal zijn er 165 grachten.

Wil je langs alle grachten lopen op 1 dag,

dan moet je vroeg op staan.

Dat is namelijk 100 kilometer lopen.

Welke grachten ken jij?

Amsterdam vroeger een andere naam had?

Lang geleden, rond het jaar 1000, heette de stad Aemestelle.

'Ame' betekent water en 'stelle' betekent een droge, veilige plek.

Daarna kreeg de stad Amstelerdam als naam.

Waarschijnlijk door de slordige uitspraak van toen, heet de stad nu Amsterdam.



IN DE STAD AMSTERDAM

WIJ ZIJN AJAX. WIJ ZIJN DE BESTE!

Aan de Jan Luijkenstraat in Amsterdam-Zuid wonen grote fans van Ajax.

Martijn (45), Esther (40) en Fran (47) steunen de Amsterdamse voetbalclub door dik en dun. Ze hebben zelfs een seizoenkaart.

Elke thuiswedstrijd worden ze opgehaald door

vrijwilligster Netty.

Dan trekken ze hun Ajax-kleding aan en gaan naar de Johan Cruyff-Arena.

Waarom zijn jullie voor Ajax?

Martijn: "Omdat Ajax de allerbeste is.

En omdat we weer kampioen gaan worden.

Let maar op!"

Esther: "Het is een mooie club, met die rood met witte shirts en het oude clublogo.

Ik heb zelf ook veel kleding van Ajax.

Zoals een petje, sjaaltje en een trainingspak."

Fran: "Ik heb ook veel spullen van Ajax.

Zoals een wedstrijdshirt, een handdoek en een spaarpot.

En vlakbij mijn kamer hangt het logo van Ajax.

Dan kan iedereen zien dat ik voor Ajax ben.

Want daar ben ik trots op."

Martijn: "Ik ook, ik slaap zelfs onder dekens van Ajax!"

Gaan jullie naar wedstrijden van Ajax toe?

Esther: "Natuurlijk! We hebben een seizoenkaart en daarmee kunnen we naar elke thuiswedstrijd.

We zitten dan hoog op de tribune zodat we alles goed kunnen zien."

Martijn: "We gaan naar alle wedstrijden in de Johan Cruyff Arena. Supergaaf!

Dan kan je de spelers in het echt zien en meezingen en juichen.

Mijn favoriete speler is Dusan Tadic.

Hij is aanvoerder en maakt vaak doelpunten."

Fran: "Als Ajax thuis moet spelen, gaan we altijd naar het stadion.

Andere wedstrijden kijken we samen op televisie.

Ik ben niet zenuwachtig als Ajax moet spelen.

Ik vind het heel leuk!"



VAN LINKS NAAR RECHTS: ESTHER, MARTIJN EN FRAN

Weten jullie wie Johan Cruyff is?

Martijn: "Ja natuurlijk weten we dat!

Hij was een hele goede voetballer van Ajax en het Nederlands elftal.

Hij was zo goed, dat ze zelfs het stadion naar hem hebben genoemd.

Helaas leeft hij niet meer."

Esther: "Ja, hij is heel erg beroemd omdat hij zo goed kon voetballen.

Zelfs in het buitenland kennen ze Johan Cruyff.

Hij was nog beter dan Tadic!"

Fran: "Iedereen kent Cruyff.

Hij speelde altijd met rugnummer 14.

Hij stopte met roken, maar dronk wel nog graag een biertje.

Als Ajax wint drinken wij ook graag een biertje!"

Denken jullie dat Ajax kampioen gaat worden dit jaar?

Fran: "Zeker! Ajax is de beste en wordt kampioen.

Dan is het groot feest in de stad."

Esther: "Ja, Ajax heeft de beste spelers dus we gaan veel wedstrijden winnen."

Martijn: "Natuurlijk worden we kampioen. Wij zijn Ajax. Wij zijn de beste!"



GEDICHT



**Kermis in de stad op de Dam,
dat is in Amsterdam.
Trams, bussen en de treinen,
in Amsterdam kunnen we geinen.
Vogels vliegen in het rond,
in bomen, maar ook op de grond.
De Sint komt, en de Kerst
met familie, oud en nieuw.
Heel aardig geef ik jou een duwtje.**

Gedicht van Sara Louise van Ketel



KEN JIJ DEZE BEROEMDE AMSTERDAMMERS?

Vertel aan een taxichauffeur in Barcelona of Rio de Janeiro dat je uit Nederland komt. De kans is dan groot dat hij direct over Johan Cruijff begint. Dat is niet zomaar. Een aantal Amsterdammers werden (wereld)beroemd. Vanwege een groot talent of een bijzonder verhaal. Zie jij over welke beroemde Amsterdammers het op deze pagina gaat? De juiste antwoorden vind je op pagina 13 van deze Corso. Veel succes!



- Bekend om rugnummer 14
- Trainer. Jordi. FC Barcelona
- 3 x Europa cup 1
- Gouden bal
- Voetballer
- Ajax



- Groen Links
- Politica
- Burgemeester
- Black Lives Matter-demonstratie op De Dam
- Donkere krullen



- Ciske de Rat
- Zanger
- Artiest
- Lengte: 1,69 m
- Musical
- Schele Manus
- Ik voel me zo verdomd alleen



- Moeder van Johnny de Mol
- Zangeres
- De glimlach van een kind
- Goede doelen
- Winnares van Majoor Bosshardt-prijs



- Bier
- Sigaretten
- Volkszanger
- Zij gelooft in mij
- Standbeeld op de Albert Cuypmarkt
- Ontdekt door Johnny Kraaikamp senior



MIJN VRIJE TIJD

THEO MAAKT DRAAIORGELS NA VAN HOUT

**Theo heeft een hobby die perfect past bij Amsterdam.
Hij maakt draaiorgels na van hout.
'Je moet wat te doen hebben, in de winter'
Theo weet heel veel van draaiorgels.
Hij heeft thuis een soort museum gemaakt.**



Theo vertelt: Het is mijn lust en mijn leven.

Ik ben een orgelvriend in hart en nieren. Als jong jochie ging ik al de Nieuwendijk op. Achter de draaiorgels aanhobbelen. Ik kende alle orgels en alle draaiorgelmannen. Toen ik groter werd, mocht ik ook draaien. Op Bevrijdingsdag en Koninginnedag.

Hoe werkt een draaiorgel?

Je doet een 'boek' aan de achterkant in het orgel. Als je draait, gaat het boek door de mechaniek. In het boek zitten honderden gaatjes. Door de gaatjes blaast lucht. Een kort gaatje maakt een korte toon. Is het gaatje lang, dan is de toon ook lang. Die lucht komt in een pijp. Is de pijp kort, dan is de toon hoog. Een lange pijp zorgt voor een lage toon. Het is zwaar werk hoor, dat draaien! Vooral als het wiel groot is. Sommige orgels hadden een douwkar. Moeilijk om die de steile bruggen over te krijgen.

Hoe maak je die mooie orgels?

Theo: Het begon met een lucifersdoosje met een frontje van karton. Het werd steeds meer en meer. Groter en groter. Nu is het front wel een meter, en de kap heel hoog.



Ik haal al het hout van straat. De spijlen van een box worden de orgelpijpen. Dikke stukken sloophout gebruik ik voor de basis. Een frontje ervoor. En lofwerk is decoratie. Daar gebruik ik vaak kerstdingen voor. Dat kan best! Er zit veel liefde in.

Wat jouw favoriete orgelmuziek?

Ik houd vooral van klassieke orgelmuziek. Marsen, walsen en serenades. Moderne muziek is niet geschikt voor orgels. Tot slot laat Theo mooie draaiorgelmuziek horen. Het heet: de Corso-mars!

WIL JE HET HOREN?
En zien hoe het orgel werkt?
Scan dan deze QR-code.





IK ZOEK CONTACT



Lieve dames,

Mijn naam is Wim en ben 28 jaar oud. Ik woon in Amsterdam-Noord en ik werk bij de groengroep.

In mijn vrije tijd doe ik aan hockey en paardrijden. Verder hou ik ervan om gezellig ergens een hapje te eten en te kletsen.

Ik zoek een leuke, spontane, Hollandse en goedlachse vrouw van mijn leeftijd of iets ouder. Het lijkt mij leuk om samen leuke dingen te doen. Zoals naar de bioscoop gaan, borrelen, wandelen, paardrijden of zwemmen.

Mocht jij dit ook leuk vinden dan hoor ik het graag!

Groetjes,
Wim



Mijn naam is Remy en ik ben 29 jaar oud. Ik woon samen met mijn moeder in Badhoevedorp. Ik werk 3 dagen bij Landlust groengroep. En 2 dagen in de keuken bij de Gerrie Knetemannlaan. Mijn hobby's zijn judo en honkbal. Ik ben op zoek naar een leuke vriendin. Waar ik mee kan lachen en samen naar de film kan gaan. Of samen lekker een keer uit eten. Wat ik ook leuk vind is naar de dierentuin gaan of gezellig thuis tv kijken. Ik vind het belangrijk dat iemand eerlijk is. En dat iemand humor heeft en er verzorgd uit ziet. Een beetje van dezelfde leeftijd zou leuk zijn. En woonachtig in omgeving Badhoevedorp en Amsterdam. Ik kan goed zelfstandig reizen als het wel een beetje in de buurt is!

Ben jij misschien die leuke vriendin?
Neem dan contact op.



Wil je reageren op de advertentie van Wim of Remy?
Stuur je brief naar: Cordaan
T.a.v. Redactie Corso
Postbus 1103
1000 BC Amsterdam
Of mail naar: corso@cordaan.nl

Wij zorgen dat je brief bij hen terecht komt.

CLIËNTENRAAD VGZ

DE NIEUWE LEDEN VAN DE CLIËNTENRAAD STELLEN ZICH GRAAG AAN JE VOOR EN VERTELLEN WAT ZIJ BIJ DE RAAD BELANGRIJK VINDEN.



PEREZ

IK VERTEGENWOORDIG DE BELANGEN VAN IEDERE DOELGROEP.



STEFANIA

IK VIND VEILIGHEID VOOR IEDEREEN BELANGRIJK.



PRISCILLA

IK WIL OPKOMEN VOOR IEDEREEN.



CORRIE

IK WIL WAT LEREN OVER CORDAAN, ZODAT IK ANDERE MENSEN KAN HELPEN.



NICO

IK VIND HET BELANGRIJK OM VOOR ANDERE BEWONERS OP TE KOMEN.



YASMIN

IK VIND HET BELANGRIJK OM GOED TE LUISTEREN WAT MENSEN TE VERTELLEN HEBBEN.



MILES

IK BEN ALTIJD BLIJ DAT IK HIER BEN, DAT WE MET ELKAAR OVER DINGEN KUNNEN PRATEN.



RICHENELLA

IK VIND HET BIJZONDER BIJ DE CLIENTENRAAD TE ZIJN.



SERIJN

IK VIND ELKE VERGADERING EVEN BELANGRIJK. HET IS ALTIJD GEZELLIG EN WORD GOED GEHOLPEN.

GEEF MIJ MAAR AMSTERDAM

Geef mij maar Amsterdam
Dat is mooier dan Parijs
Geef mij maar Amsterdam
Mijn Mokums paradijs
Geef mij maar Amsterdam
Met zijn Amstel en het IJ

Want in Mokum ben ik rijk
En gelukkig tegelijk
Geef mij maar Amsterdam!

Wat is jouw lievelingsplek in onze prachtige stad?



BAS
De mooiste plek in Amsterdam vind ik het Oosterpark, omdat ik van de natuur hou.



SHARLON
De fijnste plek in Amsterdam vind ik het kleine sportparkje op de Pontanusstraat, omdat ik daar kan basketballen.



ESTHER, MARTIJN EN FRAN
Onze favoriete plek van Amsterdam? De Johan Cruyff-Arena natuurlijk! Als Ajax thuis moet spelen, zitten wij altijd op mooie plekken in het stadion. We juichen, we zingen en we zijn blij als ze hebben gewonnen!



DEJAN
De leukste plek van Amsterdam is Kriterion, omdat het een gezellige plek is met leuke medewerkers. Ze hebben altijd lekkere hapjes en heerlijke cappuccino's. Ik voel me daar heel erg op me gemak en vertrouwd. IS DE BESTE PLEK VAN CENTRUM."



KAREL
Mijn naam is Karel. Ik woon in De Pijp. Mijn favoriete plek van Amsterdam is de Albert Cuyp-markt en het Sarphatipark. Op de Albert Cuyp kennen ze me allemaal. Ik maak er graag een praatje met de mensen. Ze kennen me bij naam.



JOHN
Hoi, ik ben John. Ik ga graag naar café Ruk en Pluk op de Lineusstraat in Amsterdam-Oost. Ik kom daar al meer dan 10 jaar. Ik heb daar inmiddels veel vrienden en vriendinnen. Ze accepteren me zoals ik ben. Ik voel me een echte Amsterdammer!

BIJZONDER AMSTERDAMS - ATELIER NOORD

**De Corso is op bezoek bij Bijzonder Amsterdams Atelier Noord.
Dat is een weef- en textielatelier.
Henny, Wendy en Ikram werken bij Atelier Noord.
En vertellen over wat ze daar doen.
Ze maken allerlei mooie dingen van stof.
Speciaal voor de winkel van Bijzonder Amsterdams.
En het heeft allemaal iets met Amsterdam te maken.**

HENNY: Ik doe naaien en borduren.
Op de dinsdag op de Kadoelerbreek.
Daar borduur ik met strijkkralen.
De versiering voor een plantenbak ben ik aan het maken.
Ik werk hier bij Atelier Noord al sinds 2013.
Meestal werk ik op maandag, woensdag en donderdag.

Waar ben je nu mee bezig?
Met de Amsterdamse vlaggenlijn.
Die ben ik aan het rijgen.
Dit is voor de winkel van Bijzonder Amsterdams.
En konijnen maak ik.
Ik rijg en speld ze.
Met de pannenlappen ben ik aan het leren om patroon te knippen.

Wat vind je leuk aan dit werk?
Vooral het rijgen vind ik leuk.
We hebben een leerlijnmap met cursussen.
En daardoor hebben we tijdens een workshop leren zomen.
Ik vind het ook leuk om lappen met siersteken te maken.
En soms een tasje, zoals dit spijkertasje.

Wat moet je kunnen om dit te doen?
Je moet het vooral leuk vinden.
En sinds ik bij Kadoelerbreek 1 dag in de week werk
word ik steeds meer creatief.
Kadoelerbreek is wat rustiger.
En dat is goed voor mij.

Wat is het leukst wat je hebt gemaakt?
De konijnen, want ik heb er zelf ook 2.
En 1 konijn gaat naar mijn vriend.
Thuis wil ik wel weer gaan breien.
En ik wil graag leren haken.

WENDY: Ik werk ook graag bij Bijzonder Amsterdams
Atelier Noord.
Zo heten we nu alweer 5 jaar.
En ik werk hier 7 jaar.

Wat maak je hier?
De vlaggenlijn, ook met Amsterdams stof.
Die rijg ik, spelden en maak dan een rolzooimpje.
Oogjes borduren op de konijnen doe ik ook.
Die gaan naar de winkel op de Zwanenburgwal.
Laatst hebben we er veel gemaakt voor de atelierroute.
Toen waren alle ateliers in Amsterdam-Noord open.

Wat vind je leuk aan dit werk?
Het is heel variërend.
En het hoeft niet heel snel af.
Er zit daarom geen druk op.
De vlaggenlijn vind ik het leukst.
Het is rustgevend, laat ik het zo zeggen.

Wat moet je kunnen om dit te doen?
Je moet zelfstandig kunnen werken.
Voordat ik hier kwam had ik nog nooit geborduurd.
Maar ik heb eerder in de jaren 90 bij De Draad gewerkt.
Dus ik had al pluspunten om hier te kunnen werken.
Ik doe ook macrameeën.
Dat is met touw knopen maken.
Bij deze tas heb ik de hengels gemacrameed.
Ik heb dat ook voor mijn tante gemaakt.
We werken met spijkerstof, katoen en linnen.
Alle spullen worden hier of in de winkel van
Bijzonder Amsterdams verkocht.
Er zijn altijd nieuwe makers welkom bij ons.

IKRAM: Ik weef 2 dagen in de week.
Op de woensdag en vrijdag.
Dat doe ik al lang.
Ik maak nu een theedoek.
Maar ik maak ook wel kussens, tassen en portemonnees.
De eerste keer was het wel heel moeilijk om te doen,
maar nu niet meer.
Het afwerken doe ik ook. Dat heet doorhalen.
Ik borduur en ik maak de vlaggen.
De sleutelhangers borduur ik ook.
Het weven vind ik het leukst.
Dat is gewoon leuk om te doen!

**Iedereen die komt werken bij Atelier Noord kan
de cursus voor werkplaats assistent textiel volgen.
Of onderdelen uit de leerlijnmap leren en
een certificaat krijgen.**

**Lijkt je het leuk om te werken en leren bij
Bijzonder Amsterdams Atelier Noord?
Mail dan even naar Karlijn Otjes via kotjes@cordaan.nl.**



**HENNY LAAT DE AMSTERDAMSE
VLAGGENLIJN ZIEN**



**DEZE KONIJNEN MAKEN VINDT
HENNY HET LEUKST**



**DE MAP OM MEE TE LEREN
BIJ ATELIER NOORD**



**DE KOP VAN HET KONIJN WORDT
AAN ELKAAR GENAAID**



**WE MAKEN OOK KUSSENS
MET AMSTERDAMSE HUISJES**



**WENDY MAAKT OOK GRAAG
SLEUTELHANGERS**



**IKRAM MAAKT EEN THEEDOEK
OP HET WEEFGETOUW**



**DIT IS HET GAREN WAAR IKRAM
MEE WERKT**



HIER IS DE THEEDOEK KLAAR

AGENDA

BOWLEN BIJ KNIJN

Leer bowlen bij Knijn in de Rivierenbuurt.
Je speelt in een groepje van 6 mensen.
Om de beurt probeer je kegels om te gooien.
Het maakt niet uit als je het nog nooit
gedaan hebt.
Je leert het op jouw tempo.
En je krijgt tips van vrijwilligers.

Een van die vrijwilligers was mevrouw Keller.
Mevrouw Keller is nu 85 jaar.
30 Jaar lang was ze vrijwilliger bij het bowlen.
Nu is ze gestopt.
Ze gaat het bowlen wel missen.
En wij mevrouw Keller ook.
Het was altijd heel fijn en gezellig!
We bedanken mevrouw Keller voor alles
wat ze gedaan heeft.

**KOM JE OOK BOWLEN BIJ KNIJN?
GEEF JE DAN OP!**

WAAR: Knijn Bowling
ADRES: Scheldeplein 3, Amsterdam
WANNEER: Iedere woensdag
TIJD: Verzamelen om 19.15 uur
Het bowlen is van 19.30 tot 20.30 uur
KOSTEN: 90 euro

INSCHRIJVEN:
Vul het formulier in op de website van Prisma.
www.stichtingprisma.nl/agenda/



PRISMA ACTIVITEITEN



Hou voor meer leuke activiteiten van Prisma de agenda goed in de gaten.
Kijk op: www.stichtingprisma.nl/agenda/



CORSO WENST IEDEREEN EEN GELUKKIG EN GEZOND 2022